

BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

## Större tro genom Kristi ständiga kärlek

Äldste Patrick Kearon, Storbritannien

President för området Europa

Frälsaren är det fullkomliga exemplet i fråga om kärlek i tanke, ord och handling. Skrifterna ger oss insikt om hans kärleksfulla natur. När Återlösaren tvättade apostlarnas fötter, sa han: "Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra."<sup>1</sup> Kristus uppmanar oss att söka efter sätt att visa och känna större kärlek.

Genom den enkla planen får vi möjlighet att lära oss om Frälsaren och hans kärlek. De här tre stegen för oss närmare honom och hans lärdomar.

För det första: Ta med en vän. Frälsaren älskar vart och ett av Guds barn. Vi kan växa så att vi kan se oss själva och andra som han ser oss. Var en god vän. Ett enkelt sms eller telefonsamtal kan ha stor betydelse för någon annan. Be en vän följa med dig på en promenad, att äta med dig och att följa med dig till kyrkan. Du blir mer medveten om din väns glädjeämnen och behov, och får möjlighet att sprida Kristi kärlek.<sup>2</sup>



För det andra: Bli andligt och timligt oberoende. Agera snabbt när du får en uppenbarelse. En uppenbarelse kan gälla både andliga och timliga angelägenheter. Du kan få större andlig styrka genom att läsa skrifterna mer regelbundet och göra din fasta mer meningsfull. Du kanske får en maning att vidareutbilda dig, söka ett bättre jobb eller spara mera. När du blir mer oberoende kan du stärka andra.

För det tredje: Hitta en förfader. Genom att hitta en förfader kan du upptäcka mer om vem du är och varifrån du kommer. Den kunskapen leder till en större insikt om vart du är på väg. När du upptäcker nya kopplingar till dina förfäder förstår du bättre att du är en älskad dotter eller son till Gud.

Allteftersom du ständigt följer de här tre uppmaningarna och sätter upp mål för var och en, börjar du få den belöning som lovats dem som strävar efter rättfärdighet, ja, frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen.<sup>3</sup> När du arbetar på de här målen med ständig kristlig kärlek får



Äldste  
Patrick Kearon

du en djupare uppskattning för evangeliets godhet och en större önskan att sprida det.<sup>4</sup> ■

### FOTNOTER

1. Joh. 13:34.
2. Moro. 7:47.
3. L&F 59:23.
4. Alma 34:4.

### LOKALA NYHETER

## Jubileumsfirande i Västerås

Harry Gustafsson, Västerås gren

Medlemmar och vänner samlades lördagen den 12 november 2016 för att uppmärksamma Västerås grens organiserande för 150 år sedan, 1866–2016, samt kapellet på Ringduvegatan 2 A, som byggdes för 30 år sedan. Speciellt inbjudna hedersgäster var stavens patriark Arne Hedberg och vår före detta grens president Lars Nilsson.

Jubileumsfirandet av dessa händelser genomfördes med ett antal bildspelspresentationer, sång- och musiknummer samt tal av broder Arne Hedberg, en presentation av kapellets invigning och broder Lars Nilssons egna reflektioner om kapellets tillbyggnad.

Kapellets tillbyggnad skedde år 2005 under hans överinseende som grenens president år 2001-2005. Vi är tacksamma för hans ständaktighet som

resulterade i främst en ny kulturhall och ett släkthistoriskt centrum av hög klass.

Vi gläds över Västerås grens historia, som dessutom är väl dokumenterad i text och bilder. Med hjälp av dessa historiska dokument visades fem bildspel. Det första var av broder Harry Gustafsson om tiden före de egna kapellens tillkomst fram till år 1950. Från Guds rikes återupprättande år 1830 till Sverige år 1850 och Västmanland 1855 i små grenar, som Morgongåva, Sala och Västra Lövstad.

Västerås gren organiserades 1866 och omfattade då större delen av länen Västmanland, Dalarna, Gästrikland och Södermanland. År 1869 var Eskilstuna och Västerås en gemensam gren med Carl J. Öberg som president. År 1870 föreslogs att Södermanlands gren skulle skiljas från Västmanlands distrikt. Uppgifter om grenar från den här tiden finns bevarade i kyrkans huvudkontor i Salt Lake City, på mikrokort och mikrofilm.

Broder Steve Holmdahl visade de övriga bildspelen om gamla kapellet,



*I det gamla möteshuset på Gurksaltargatan 4 i Västerås hölls möten under åren 1952-1985.*



*Västerås grens medlemmar och vänner samlade för att uppmärksamma grenens organiserande för 150 år sedan samt det nuvarande kapellet som byggdes för 30 år sedan.*



*Västerås grens nuvarande kapell.*

Gurksaltargatan 4, 1952-1985, Nya kapellet 1985-2005 samt tillbyggnaden av det nya kapellet 2005-2016. Ett avslutande bildspel visades med genom åren blandade aktiviteter.

Skön sång framfördes av systrarna Maria Hagman, Tanja Holmdahl Sävhammar och Silvia Karlberg. För musiken och tekniken ansvarade broder Jakob Sävhammar. ■

## Vad är det bästa med Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Elisabeth Dahlkvist, Luleå

**N**ågra ungdomar i kyrkan fick frågan vad de tycker är det bästa med Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

*Sovann Mong, Örnsköldsvik gren, 17 år:*

”Jag är en ungdom i en av Sveriges minsta grenar. Det kan vara svårt att känna att det verkligen finns andra ungdomar i dagens samhälle som tror på exakt det du gör. Det bästa med kyrkan för mig som ungdom i

en liten gren är ungdomskonferenser. Det är en obeskrivlig känsla när ungdomar med samma normer samlas på en plats för att komma närmare Kristus, men även för att ha det roligt. Ungdomskonferenser får mig att känna mig glad eftersom jag får en bekräftelse varje gång att jag inte är ensam.”

*Elisabeth Dahlkvist, Luleå gren, 18 år:*

”Det bästa med kyrkan är att den är sann.”

*Christoffer Karlsson, Västra Frölundas församling, 17 år:*

”Jag älskar gemenskapen i kyrkan och den goda känslan jag får varje gång jag kommer, att det känns typ, rätt. Det känns också bra att vi på något sätt skiljer oss från resten av världen. Det känns som att de bara är förvirrade och vandrar i mörkret medan vi har en mening och vet varför vi gör vissa saker.”

*Ilse Ahlström, Borås församling, 18 år:*

## VAD ÄR DET BÄSTA MED JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA?

*Denna fråga ställdes till några av ungdomarna i kyrkan.*

”Kyrkans organisation tar verkligen hand om alla, tar hänsyn till alla olika individer och grupper och kan se till deras behov. Man kan verkligen se tydligt att kyrkan är till för individen och inte individen för kyrkan, och det är precis det som ger oss sådant som Unga kvinnor, Bolliaden och Seminariet.”

*Ludvig Wrang, Lunds församling, 18 år:*

”Det bästa med kyrkan är gemenskapen mellan medlemmarna. Att kunna få svar på ”livets frågor” snabbt och effektivt, till skillnad från icke-medlemmar. Att känna Guds kärlek var jag än är.”

*KimHeng Mong, Örnsköldsviks gren, 18 år:*

”Det bästa med kyrkan är den gemenskap man känner med alla medlemmar oavsett var man än befinner sig i världen. Även att man alltid kan fråga Gud om råd och att familjer kan vara tillsammans för evigt.” ■

## Valentines weekend i Alingsås

Samuel Jubell, Alingsås

Helgen innan Alla hjärtans dag gick Valentines weekend av stapeln i Alingsås. Göteborgs stav har länge haft en tradition av att arrangera en helg där unga vuxna från de olika nordiska länderna kan samlas för att kunna träffa nya vänner av samma tro och för att stärka banden med de vänner de redan har. Med tiden har ryktet om eventet spridit sig utanför de nordiska gränserna och under helgen 10-12 februari samlades cirka 240 unga vuxna från olika delar av både Europa och USA i Alingsås.

Under *fredagen* fick deltagarna ge sig ut på isen och åka runt (eller ramla runt) till skön musik som spelades i ishallens högtalare. Mot slutet av kvällen bjöd eventets arrangörskommitté på en häftig invigningsshow som innehöll både ljussablar från Star Wars och djur från Lejonkungen.

*Lördagen* bjöd på ett tjänandeprojekt där deltagarna lämnade mat till tiggare, ritade teckningar till barn på sjukhus och gjorde annat för att

följa Frälsarens exempel av att ge kärlek till de behövande. Efter detta följde sport samt upplyftande workshops med teman om att finna sig själv, hjälpa andra och att finna kärleken. Den sista inte minst eftersom det trots allt är en helg med Alla hjärtans dag som tema. På kvällen skedde höjdpunkten för många, en storslagen fest med 1920-talets ”The Great Gatsby” som tema.

På *söndagen* hölls ett andligt vittnesbördsmöte där även stavs-president Landrö presiderade och höll ett tal.

– Helgen var superbra och alla vi från Norge blev jättenöjda, säger Danni Horgmo från Moss. Kanske beror detta även lite på att Danni och hans norska lag vann fotbolls-turneringen efter en tight final mot ett svenskt lag, som fick avgöras på straffar.

Allt som allt var minerna glada och kanske var det någon som enligt helgens tema ”Waiting for Love” inte väntar längre ... ■

*Några av de cirka 240 unga vuxna som samlades i Alingsås för en Valentines weekend.*





## MISSIONÄRSUPPLEVELSER

### Den branta uppforsbacken kändes så lätt

Edith Wiklöf, Jönköpings församling

Den här underbara upplevelsen inträffade under vår mission i Chile omkring år 1998–2000.

Min man Torsten var mycket trött och hade huvudvärk. Vi hade jobbat som missionärer hela dagen och nu var klockan ungefär 4.30 på eftermiddagen. Då sa Torsten: "Nu måste jag hem och lägga mig. Orkar inte mer." Jag som känner honom så väl sa genast: "Ja, då gör vi det", och vi ledde cyklarna hemåt.

Då träffade vi missionsledaren. Han kom fram och sa: "Vad bra att jag träffade er. Vi måste besöka en underbar viktig familj!" "Kan vi inte ta det i morgon?" frågade Torsten. Men brodern gav sig inte. Vi hade en bön och Torsten gick med på det, trots att det var cirka 5 kilometer bort nerför två branta bergspucklar. Vilket problem vi skulle få på hemvägen, tänkte vi oroligt.

Ditresan gick helt problemfritt ner och vi kom in på ett litet torg. En kvinna stod där och viftade med armarna och liksom skrek. Vi undrade vad det var med henne. Senare berättade hon att hon på förmiddagen suttit utanför sitt hus i solen och läst i Bibeln. Dåsade till lite men så såg hon plötsligt ett mansansikte på vänstra sidan av den uppslagna Bibeln och på högra bladet en kvinnas. Hon kände inte igen dem. När vi kom kände hon igen oss och förstod från namnskytarna vilka vi var.

Hon bjöd genast in oss och vi gav henne ett litet budskap. Så kom hennes man och vi gjorde likadant. Båda var mycket positiva. Nu hade det blivit mörkt och vi skulle ta oss hem. När vi skulle säga adjö kramade mannen Torsten (som man där har för vana att göra) intensivt och länge. Efter ett tag tyckte Torsten väl att det kunde vara nog och försökte göra sig försiktigt fri men

brodern kramade ännu hårdare och ytterligare en gång till, innan han släppte. Han sa att han sett ett starkt ljus runt Torsten och ville veta vad *det* var. Därför den långa kramen. Båda hade fått ett vittnesbörd om oss från Herren.

När vi kom ut på vägen hemåt var det så mörkt att man endast kunde se det vita högra gatstreck. Detta var nära Tollolo observatorium och man fick inte ha gatubelysning för att inte störa observationerna. Vi cyklade och cyklade och det gick så lätt som om vi hade åkt neråt. Jag funderade just på det och trodde att det kunde vara vinden. Men det var ingen vind. Så for vi en lång stund. Då kom en bil bakifrån och i dess ljus kunde jag se att vi var i mitten av den första, stora, branta delen. Likväl kändes det som om vi for neråt. Nu blev jag riktigt orolig: Vad är det med mig? Men det kändes så underbart att jag inte ville bekymra mig. När vi äntligen kom ända upp till staden, steg vi av cyklarna. Torsten sa: "Har vi åkt hem en annan väg?" "Det finns ingen annan väg", svarade missionsledaren. Jag sa att jag trodde att det var vinden. Men det var ju vindstilla! "Du med?" frågade Torsten. Och missionsledaren ekade: "Ni med?"

Vi hade bett, och Herren i sin stora nåd hade sett Torstens villighet att offra, trots hans trötthet och starka huvudvärk. Vi var oändligt tacksamma. Fick höra sedan att familjen i dalen hade gått till kyrkan igen. Missionsledaren och jag var också tacksamma för att vi hade fått vara med om denna vidunderliga kväll. Så kärleksfull Herren är mot de sina.

Med glädje och lika stor tacksamhet idag fortfarande vill jag berätta detta. Varje ord är sant! ■

## Artiklar till Lokala sidorna

### Välkommen att skicka in bidrag till Lokala sidorna under följande rubriker:

*Lokala nyheter; Hur jag vet, Sista dagars heliga i Sverige berättar, Favoritskriftställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus (för barn) och Läsarkommentar.*

Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet och lämplighet. De skickas även vidare till den svenska hemsidan. Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publicerade behövs tillstånd från artikelförfattare, fotograf och personer på fotot. (Undantag: Om det är en nyhetsartikel behövs inte tillstånd från personer på fotot.) För barn och ungdomar under 18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar!

Speciella blanketter finns nu för dessa tillstånd som kan hämtas från kyrkans svenska hemsida, [jesukristikykra.se](http://jesukristikykra.se). Under menyn "Kontakta oss" nere till höger klickar man på "Hur man skickar in artiklar". Blanketterna måste fyllas i och undertecknas, och skickas eller mejlas tillbaka till redaktionen.

### Kontakta redaktionen för mer information.

*Eivor Hagman*, redaktör

[eivorhagman@hotmail.com](mailto:eivorhagman@hotmail.com)

*Eva Marie Stegeby*, stavsreporter

Stockholms stav

*Sara Petersson*, stavsreporter

Stockholms södra stav

*Helena Stulen*, stavsreporter

Göteborgs stav

*Elisabeth Dahlkvist*, reporter

i Umeå distrikt ■