

BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

Ett nytt år med tro på Kristus

Axel H. Leimer, Tyskland

Områdessjuttio



Äldste Axel H. Leimer

Vi lever i en tid av stor oro. Nyheterna och personliga svårigheter kan få oss att tappa modet och låta rädslan ta över.¹ Men profeterna har sagt att tro skingrar rädslan och ger oss ett klart hopp.² Skrifterna beskriver tro som förtröstan på och tillit till Jesus Kristus. Vi litar på att han är Guds Son och att han har makt att frälsa oss genom försoningen.

Tro på Herren Jesus Kristus är evangeliets första princip.³ Den ger oss kraften att:

- behaga Gud⁴
- ta emot hjälp av honom⁵
- ta emot bönesvar och få sanning bekräftad för oss⁶
- förändra våra hjärtan⁷
- omvända oss och bli döpta⁸
- få förlåtelse⁹
- bevittna mäktiga underverk¹⁰
- bli starka¹¹
- bli botade¹²
- bli frälsta¹³
- fästa blicken på Gud och leva¹⁴
- hålla fast vid det som är gott¹⁵
- hjälpa föräldrar att undervisa sina barn¹⁶ och
- hålla ut till änden.¹⁷

Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus. Tillgången till tro är inte begränsad till dem som redan är starka, inte heller är den beroende av yrke eller ställning. I stället är den tillgänglig för alla som väljer att följa Kristus och hans enkla lära: Omvänd

dig och bli döpt.¹⁸ När vi har valt att ta till oss det evangeliet och följa den läran¹⁹ blir också den svagaste av oss stark.²⁰ ”Tro på Jesus Kristus är en gåva från himlen som kommer om vi väljer att tro och söker och håller fast vid den.”²¹ ”När vi väljer att följa Kristus i tro istället för att välja en annan väg på grund av rädsla, välsignas vi med följden av det valet.”²² Om du väljer att förnya din tro under det kommande året kan du följa några enkla steg. För det första: Lär känna och älska Frälsaren. Du kan börja med att lyssna till eller läsa hans ord.²³ Bestäm dig för att inte missa några möten i kyrkan eller att läsa skrifterna, särskilt Mormons bok. Läs Mormons bok med avsikten att lära känna Frälsaren bättre. Du kan stryka under text som handlar om hans egenskaper och lärdomar. För det andra: Bestäm dig för att följa hans lärdomar allteftersom din tro växer. ”När vi tror på Kristus accepterar vi och tillämpar hans försoning och hans lärdomar. Vi litar på honom och det han säger. ... Vi tror på Kristus och vi tror att han vill att vi ska hålla hans bud. Vi vill visa vår tro genom att lyda honom.”²⁴

När vi lär känna honom får vi en större önskan att hålla hans bud.²⁵ Frälsaren sa helt enkelt: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.”²⁶ Den här läran är lika mäktig som den är enkel. Vi ska hålla buden, inte av rädsla utan för att vi motiveras av kärlek. Herren uppmanar oss att hålla hans bud och bevara hans lagar som vår ögonsten

och skriva dem på vårt hjärtas tavlor.²⁷ Herren sa följande när han förutsåg det nya förbundet i de sista dagarna: ”Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.”²⁸

Medan världen fortsätter att förändras och människors hjärtan sviker dem, kan vi finna styrka och frid i vår tro på Jesus Kristus. Kristus erbjuder sig att göra vår börda lätt.²⁹ Må vi, som de svagaste av de svaga, hålla fast vid den källan till styrka och uppleva ett nytt år med större tro och större förtröstan på vår frälsning. ■

FOTNOTER

1. L&F 88:89–91
2. 2 Ne. 31:20
3. TA 1:4
4. Hebr. 11:6
5. 1 Ne. 7:12; 1 Ne. 16:28; Moro. 7:26
6. L&F 10:47,52; Mosiah 27:14; Moro. 10:4
7. Mosiah 5:7
8. 2 Ne. 9:23
9. Enos 1:3–8
10. 2 Ne. 26:13; Eth. 12:12; Moro. 7:27–29, 34–38
11. Alma 14:26; Eth. 12:27–28, 37
12. 3 Ne. 17:8
13. Mosiah 3:12; Ef. 2:8; 2 Ne. 25:23
14. Hel. 8:15
15. Moro. 7:28
16. L&F 68:25
17. L&F 20:25, 29
18. L&F 10:67
19. L&F 101:78
20. Eth. 12:27; L&F 1:19; L&F 133:58
21. ”Tro är ingen tillfällighet, det är ett val”, av äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kворum, generalkonferensen i oktober 2015
22. ”Lev i tro och inte i rädsla”, av äldste Quentin L. Cook, generalkonferensen i oktober 2007
23. Rom. 10:17
24. *Predika mitt evangelium: Vägledning för missionärer* [2004], s. 61
25. 1 Joh. 2:3
26. Joh. 14:15; Joh. 15:10; L&F 46:9; L&F 124:87; Mosiah 13:14
27. Ords. 7:2–3
28. Jer. 31:33
29. Matt. 11:30

Över 800 unga vuxna deltog i Festinords 50-årsjubileum

Informationstjänsten, Europaområdet

Festinord är en årlig konferens för unga ensamstående vuxna som hålls i de nordeuropeiska länderna. Den arrangerades för första gången 1966 i Stockholm och ger unga medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga möjlighet att tillbringa fem aktivitetsfyllda dagar tillsammans. De tillber Gud, deltar i workshops och tjänandeprojekt, idrottar och dansar – och får samtidigt många nya vänner.

I år firade Festinord 50-årsjubileum på ett mycket speciellt sätt. Över 800 unga vuxna från olika länder deltog i konferensen, som återigen hölls i Stockholm. Även om konferensen framför allt riktar sig till kyrkans medlemmar, är andra unga vuxna också välkomna under förutsättning att de samtycker till att följa mormonernas normer under veckan.

Äldste Paul V. Johnson, förste rådgivare i presidentskapet för kyrkans Europa-område, betonade vikten av att delta i dessa speciellt utformade konferenser. ”Till dig som är ung ensamstående vuxen och som undrar om du borde åka till Festinord, eller en annan konferens för unga ensamstående vuxna som vi håller i Europa, säger jag: ’Åk.’” Han sa också att konferenserna är ”en chans för dem att stärka sitt andliga oberoende och sin andliga kraft”.

Veckans schema omfattade en mängd olika aktiviteter. Varje morgon gav ett andligt möte deltagarna möjlighet att finna sätt att komma närmare Jesus Kristus den dagen.

Under måndagen stod incheckning och logi på schemat. Aktiviteterna under eftermiddagen bestod av olika isbrytare. Den första av fyra danser, var och en med olika tema, avslutade dagen. Det fanns många som träffade varandra för första gången, men andra hade deltagit i tidigare konferenser och njöt av att träffa gamla vänner.

Tisdagen var mer fysiskt inriktad. Idrott och utomhusaktiviteter ägde rum under dagen. Alla lagsporter och aktiviteter under Festinord anordnades för att främja samarbete och kommunikation mellan deltagarna.

Onsdagens schema bestod av olika workshops under dagen. Presentatörerna var allt från dans- och judolärare till författare, musiker, historiker, videoproducenter och religiösa ledare. Deltagarna fick välja och delta i upp till fyra workshops.

Under torsdagen kunde gruppen besöka templet eftersom konferensen hölls i närheten av Stockholm. Ett vittnesbörds möte hölls också under

eftermiddagen och på kvällen bjöds det upp till veckans tredje dans.

Fredag morgon avslutades tisdagens idrottsevenemang. Veckan kulminerade sedan i ”Galakvällen” med finmiddag och dans, något som för många var veckans höjdpunkt. I år, för att fira Festinords 50-årsjubileum, anslöt äldre deltagare som varit med under tidigare konferenser sig till ungdomarna under den eminenta festen. Det blev en mycket känslös stund, där flera generationer minglade och återgav känslor och goda minnen av denna livsförändrande konferens.

Lördagen var sista dagen. Under morgonen hölls ett sista andligt möte och deltagarna tog avsked av varandra. Många lovade att komma tillbaka och ses igen under kommande konferenser. Om de bestämmer sig för att komma nästa år så välkomnar Stockholm dem igen, för Sveriges huvudstad kommer att vara värd även 2017.

Festinord har överträffat alla förväntningar som dess upphovsmän hade för femtio år sedan. Att det har gått från en liten skara ungdomar första året till över 800 deltagare i år, är ett verkligt bevis på att önskningarna och avsikterna hos dess upphovsmän – såväl som hos deltagarna – verkligen har uppfyllts. ■

Fyra danser med olika teman var några av alla aktiviteter som hölls under konferensen Festinord för unga ensamstående vuxna i Stockholm under en sommarvecka 2016.



FOTO INFORMATIONSTJÄNSTEN, EUROPAOMRÅDET

FSY 2016 – en stärkande upplevelse för både deltagare och ledare

Megan Rasmusson, Jönköpings församling

Vart annat år hålls FSY (For the strenght of youth) i ett skandinaviskt land för ungdomar som är mellan 14 och 18 år. Denna gång hölls konferensen den 4-9 juli 2016 i Alingsås strax utanför Göteborg. Alla skandinaviska ungdomar är välkomna till detta evenemang och några kom hela vägen från USA för att delta i årets FSY. Precis som initialerna FSY står för är detta en vecka då ungdomarna stärker sig själva på många olika sätt.

Det var med tårar i ögonen sex dagar senare som det var dags att säga adjö till både gamla och nya vänner och ledare.

Vad händer under FSY-veckan som får ungdomarna att inte vilja åka hem, att säga att veckan gick alltför fort?

Jag och många andra hade möjlighet att fråga ungdomarna varför de valde att komma hit och var villiga att uppoffra sin tid, sina mobiler och sina vänner hemma i ett annat land eller stad.

Vissa svarade med ett glatt leende att detta var deras andra FSY och hade sett fram emot att få träffa sina vänner igen efter två års tid. Några kom för att få svar på frågor som de hade förberett och hoppades kunna få svar på. Det fanns många olika tillfällen under veckan att bli motiverad från olika

föreläsare. Vissa ville förstå vikten av personliga studier ur skrifterna. Man samlades med sin grupp för att läsa, studera och undervisa från skrifterna dagligen.

Varje FSY runt om i världen ger så många ungdomar möjligheten att rannsaka sig själva och inse hur viktigt det är att ha ett eget vittnesbörd om vår Herre Jesus Kristus och hans kyrka. Detta är grunden till varför så mycket tid och energi läggs ner från så många underbara ledare som har engagerat sig i detta. Det finns så många att tacka som gav av sin tid utan betalning eller några andra krav än att få detta till att bli ett FSY som sent skulle glömmas av Skandinavien ungdomar.

Jag själv var där som ledare för en grupp. Varje grupp hade mellan 16-20 deltagare med två eller tre ledare. I min grupp hade vi fem olika nationaliteter och ungdomarna var mellan 16-18 år. Det var inte så att jag behövde lära mig fem olika språk utan vi pratade med varandra på engelska så att alla kunde förstå.

Under veckan fick jag lära känna min grupp oerhört mycket, vad de tycker om att göra, vilka planer de har för framtiden, vad de vill få ut av FSY och mycket mer. Vi blev som en familj, och allt vi gjorde fick oss att komma närmare Kristus.

Det var volontärer som var

ledare. Redan i februari hade vi planerat ledigheten som skulle behövas för de helger vi träffades före FSY för att bli undervisade om hur man kan bli en bra ledare och hur man kan förbereda sig på bästa sätt.

Som ledare måste man vakna före deltagarna, vilket kunde vara vid femtiden på morgonen, och inte lägga sig förrän alla deltagarna var på plats och sov. Det var också då möten hölls för oss ledare. All tid gick till att planera hur man bäst kunde hjälpa ungdomarna att trivas och känna Anden.

Frågan ställdes om och om igen till ledarna om man skulle vilja göra om detta. Mitt svar var "absolut"! Som ledare lärde jag mig så mycket. Jag älskade verkligen min grupp. Vi blev som en familj. Många pratade om mission under FSY-veckan och hur de ville åka hem och börja förbereda sig. FSY gör verkligen ungdomarna starkare.

Detta är varför många hade svårt att säga farväl sista dagen på FSY.

Med inte så många minuter kvar innan bussen åker blir det fler tårar och kramar till alla man känner. Man vill verkligen hinna med alla innan många kanske inte ses på två år.

Tills vi möts igen, var sista ordet för många.

Tills vi möts igen på nästa FSY 2018, när alla Skandinavien ungdomar är välkomna igen till FSY. ■

Öppet hus och invigning av ny kyrkobyggnad i Handen

Sara Peterson, Stockholms södra stav

Söndagen den 29 augusti 2016 var en dag vi länge väntat på. Äntligen invigdes vårt nya, fina möteshus i Handen. Stavs-president Marcus Karlsson invigde den nybyggda kyrkan under ett gemensamt möte för Handen och Vendelsö församlingar. I invigningsbönen tackade vi vår himmelske Fader för alla förberedelser och uppoffringar som gjorts både i kommunen och inom kyrkan, för att vi skulle få vårt vackra möteshus. Varje del av byggnaden invigdes till att kunna användas för sina rätta ändamål. Guds vakande och beskyddande hand nedkallades också för byggnaden. Mötet besöktes av drygt 300 personer, av vilka flera aldrig tidigare hade besökt kyrkan.

Kyrkan är centralt placerad i Haninge och arbetet med byggnationen har följts av många Haningebor det senaste året. Dagen före invigningen hölls ett öppet hus för allmänheten och medlemmarnas vänner. Cirka 250 personer som inte tillhör kyrkan besökte möteshuset denna dag. I möteshuset fanns också representanter från de båda församlingarna för att välkomna, visa runt och svara på frågor från besökarna. Missionärerna delade ut Mormons böcker och annat material till besökarna. I ett rum kunde besökarna lära sig mer om kyrkans släktforskningsprogram. För barnen fanns det roligt pyssel i primärrummet.



Nya kyrkobyggnaden i Haninge är färdig. Den används av församlingarna i Handen och Vendelsö.

FOTO JONATAN NILSSON

Ett evenemang hölls också för speciellt inbjudna gäster från andra kyrkor, samarbetsorganisationer, lokala politiker samt företagare. Under denna aktivitet presenterades kyrkans roll i samhället. Kontakter skapades och relationer byggdes på. Kommunstyrelsens ordförande framhöll att "det går att göra så mycket tillsammans". En annan kommentar från en deltagare var: "Ni betonade er vanlighet. Positivt!" Under denna träff fanns också tillfällen att föra spännande diskussioner som ledde till större förståelse mellan de närvarande.

Invigningshelgen avslutades med en andlig konsert till Herrens ära. Primärbarn, unga kvinnor, pianosolo och gitarrsolo var några av de fina inslagen denna kväll. Inspirerande tankar av Ruth Klarin och Julia Olsson var också en del av konserten. Syster Klarin avslutade konserten så vackert genom att inbjuda alla att ta del av den verksamhet som pågår i vårt nya möteshus.

Att dela med sig av sitt vittnesbörd om Herrens återställda evangelium leder till sann glädje, något som många medlemmar fick möjlighet att känna denna helg. ■

Artiklar till Lokala sidorna

Välkommen att skicka in bidrag till Lokala sidorna under följande rubriker:

Lokala nyheter, Hur jag vet, Sista dagars heliga i Sverige berättar, Favorit-skriftställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus (för barn) och Läsarkommentar.

Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet och lämplighet. De skickas även vidare till den svenska hemsidan. Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publicerade behövs tillstånd från artikelförfattare, fotograf och personer på fotot. (Undantag: Om det är en nyhetsartikel behövs inte tillstånd från personer på fotot.) För barn och ungdomar under 18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar!

Speciella blanketter finns nu för dessa tillstånd som kan hämtas från kyrkans svenska hemsida, jesukristik-yrka.se. Under menyn "Kontakta oss" nere till höger klickar man på "Hur man skickar in artiklar". Blanketterna måste fyllas i och undertecknas, och skickas eller mejlas tillbaka till redaktionen.

Kontakta redaktionen för mer information.

Eivor Hagman, redaktör,

eivorhagman@hotmail.com

Eva Marie Stegeby, stavsreporter
Stockholms stav

Sara Peterson, stavsreporter Stockholms södra stav

Elisabeth Dahlkvist, reporter i Umeå distrikt ■